

Ιστορία δεύτερη

Βασίλισσα: Μ. Πόγκα

Κλόουν: Φ. Αρμάος

Λαγός: Εμ. Λαμπρίδη

Κολοκύθα: Αν. Παναγιώτου

Πιγκουίνος: Μ. Πουλιανός

Ιππότης: Γ. Μιχαλέλης

Μια φορά ήταν μία βασίλισσα που ζούσε σ' ένα κάστρο. Είχε κι έναν κλόουν για να τη διασκεδάζει κι έναν λαγό τον Μπαγκς Μπάνυ που τον αγαπούσε πολύ.

Κλόουν: Σήμερα θα κάνω παιχνίδια με μπάλες, θα τραγουδήσω, θα χορέψω και θα κάνω τούμπες για να διασκεδάσει η βασίλισσα.

Βασίλισσα: (χειροκροτεί τον κλόουν) Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία! Πού είναι ο Μπαγκς Μπάνυ;

Έρχεται ο Λαγός.

Λαγός: Πεινάω πολύ, θα πάω στον κήπο να φάω μία κολοκύθα..

Η κολοκύθα όμως στην πραγματικότητα ήταν ένα τρομαχτικό φάντασμα που άρπαξε το λαγό.

Λαγός: Βοήθεια, βοήθεια, πού με πας;

Κολοκύθα: Θα σε πάω στο Νότιο Πόλο.

Φτάνουν στο Ν. Πόλο. Εκεί είναι Πιγκουίνος, ο βασιλιάς του κακού που θέλει το λαγό για να του κάνει δουλειές.

Πιγκουίνος: Να κουβαλήσεις αυτές τις βαριές πέτρες.

Στο κάστρο η βασίλισσα είναι πολύ στενοχωρημένη και φωνάζει τον ιππότη της για να πάει να σώσει το λαγό.

Βασίλισσα: Θα πας να φέρεις το λαγό και να πάρεις και τον Κλόουν για να σε βοηθήσει.

Ιππότης: Μάλιστα βασίλισσα, πάω αμέσως.

Στο Ν. Πόλο συναντάνε τον Πιγκουίνο

Ιππότης: Δώσε μας το λαγό.

Πιγκουίνος: Δε σας τον δίνω. Ο λαγός θα μείνει εδώ.

Φεύγει ο Πιγκουίνος και ο Κλόουν αρχίζει να χορεύει και να τραγουδάει. Η Κολοκύθα χαίρεται πολύ και αμέσως γίνεται καλή και αποφασίζει να βοηθήσει το Λαγό και γυρίζουν όλοι μαζί στο κάστρο.

Η Κολοκύθα παντρεύεται το Λαγό και η Βασίλισσα τον ιππότη. Γίνονται οι γάμοι κι όλοι είναι πολύ χαρούμενοι.