

Ταξίδι στη Βενετία

Βασίλης Μάστακας

Στ'2

Εργασία: Εντυπώσεις, συναισθήματα και η σημαντικότερη για μένα στιγμή του ταξιδιού.

Ταξίδι στη Βενετία

■ Το ταξίδι στη Βενετία ήταν το δεύτερό μου ταξίδι στο εξωτερικό. Αυτό το ταξίδι το λάτρεψα, γιατί ήμουν με φίλους και έτσι συνδύασα την τουριστική εξερεύνηση με την καλή παρέα συνομηλίκων μου. Μου άρεσε που ήμουν μαζί με όλα τα παιδιά, γιατί ανακαλύπταμε νέα μέρη, που μάλλον δε θα τα ξαναδώ, τραβούσαμε φωτογραφίες και κάναμε καλή παρέα με τους συμμαθητές, τους γονείς τους και τους δασκάλους μας. Όλα όσα είδα ήταν πρωτόγνωρα για εμένα αλλά τη μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε το χρωματιστό νησί Μπουράνο. Κάθε σπίτι σε αυτό έχει και διαφορετικό χρώμα, για να αναγνωρίζει κάθε ψαράς το δικό του την ώρα που ψαρεύει. Η εικόνα τους έδινε την εντύπωση ενός επίγειου ουράνιου τόξου. Ακόμη, είδαμε πολλά εντυπωσιακά αξιοθέατα και έβγαλα πολλές φωτογραφίες, που, όμως, δεν αποτύπωναν την ομορφιά του τοπίου.

Ταξίδι στη Βενετία

- Η σημαντικότερη για εμένα στιγμή του ταξιδιού ήταν το βράδυ της πρώτης ημέρας, που μετά την ξενάγησή μας στο νησί Μπουράνο και την επίσκεψή μας στην κεντρική πλατεία της Βενετίας, περιπλανηθήκαμε με τους τρεις φίλους μου, τον Αντρέα, τον Νικόλα, τον Γιάννη και τις μαμάδες μας στα στενά σοκάκια και φάγαμε σε μια παραδοσιακή τρατορία μακαρονάδα και πίτσες. Γελάσαμε, μιλήσαμε, κουβεντιάσαμε για ό,τι είχαμε δει και καταστρώσαμε σχέδια για τις επόμενες μέρες. Ακόμη, μου άρεσε που όλη η παρέα μου πήγαινε συνέχεια για παγωτό ή για να αγοράσουμε σουβενίρ! Επίσης, μπορούσαμε να κάνουμε παρέα με τους δασκάλους μας χωρίς να έχουμε το άγχος ότι θα μας εξετάσουν.







PARCO DI MIRAMARE











